

## Notiser

*Ekologi och anarki*, en essäsamling av Murray Bookchin, har utgivits av Förlaget Nordan 1983.

Ivar Segelberg har på sin 70-årsdag tillägnats en festskrift med titeln *Språk, kunskap, medvetande*, Göteborgs universitet 1984.

Rolf Lindborgs *Om Gud och världen — Thomas ab Aquinos lära om skapelsen* har utkommit i en ny, väsentligt utvidgad och omarbetad upplaga, Doxa 1983.

Håkan Törnebohm har utgivit *Studier av kunskapsutveckling*, Doxa 1983.

Från Doxa kommer också Svante Nordins bok *Från Hågerström till Hedenius*, 1983.

Hans Rosing invänder i FT 1983:3 mot Stellan Welin att Popper inte övertog den deduktivt-nomologiska förklaringsmodellen från de logiska empiristerna, utan snarare tvärtom. Denna modell brukar ju ofta förknippas med såväl Hempels som Poppers namn. Popper skrev nog om den före Hempel, men Hempel kan väl sägas ha gjort betydligt mer för att utarbeta den. I själva verket är dock själva huvudidén betydligt äldre. Bland annat finns den i John Stuart Mills bok *A System of Logic* från 1862. Mill skriver t ex: "An individual fact is said to be explained, by pointing out its cause, that is, by stating the law or laws of causation, of which its production is an instance. . . . And in a similar manner, a law or uniformity in nature is said to be explained, when another law or laws are pointed out, of which that law itself is but a case, and from which it could be deduced" (vol 1, kap 12, par 1). Denna idé om förklaringar kan sägas vara en huvudtanke inom positivismen, och därifrån har nog också Popper fått den, även om han inte brukar vilja räkna sig som positivist.

Jean-Paul Sartres *Varat och Intet* har utkommit i urval och med inledning av Dag Østerberg, Bokförlaget Korpen 1983.

Sven Ove Hansson har utgivit *Vetenskap och ovetenskap*, Tidens förlag 1983.

Som en delrapport i projektet "Metoder för utvärdering av reformer i arbetslivet" har Tore Nilstun och Göran Hermerén utgivit *Utvärderingsforskning: kausalanalys*, Studentlitteratur 1984.

Från Universitetsförlaget i Oslo kommer *Jeg velger sannheten* — en dialog mellan Peter Wessel Zapffe och Herman Tønnesen, med kommentarer av Arne Naess och Herman Tønnesen och en epilog av Peter Wessel Zapffe, 1983.

Arno Werner har utgivit *Kunskapsteorins historia I*, Introduktion, Argos 1984.

Germund Hesslow disputerade i februari 1984 på en avhandling med titeln *A Deterministic Approach to Causality*, Lunds universitet.

Den 22—24 maj har ett symposium i vetenskapsteori ägt rum i Lund. Närmare tjugo föredragshållare — och därutöver ett antal mer eller mindre aktiva åhörare och diskussionsdeltagare — från hela landet deltog.

Uffe Juul Jensen har utgivit en bok med titeln *Moralsk ansvar og menneskesyn. Om holdninger i social- og sundhedssektoren*, Munksgaard 1984.

*The Tanner Lectures on Human Values* har för år 1984 arrangerats av Helsingfors universitet. Föreläsare var Georg Henrik von Wright.

Redaktören för *Filosofisk tidskrift* beklagar att de två första numren för 1984 har blivit kraftigt försenade. Orsaken är s k "tekniska problem" i samband med övergången från ett förlag till ett annat. Från och med hösten bör dock utgivningen kunna ske med mer normala intervall. Redaktören hoppas också att prenumeranter och andra skall acceptera den prishöjning som vi nu har nödgats genomföra — efter att priset har hållits konstant alltsedan starten i februari 1980. Alla andra priser har ju stigit sedan dess . . .

Sigvard Härnring har utgivit *Världsalltet*, Signum 1984.

Medarbetare i detta nummer: *Hans Mathlein* och *Torbjörn Tännsjö* undervisar i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, *Sven-Arne Lundin* är assistent vid samma institution, *Ingmar Person* har doktorerat i praktisk filosofi i Lund, och *Joachim Israel* är professor i sociologi i Lund.