

Notiser

Allan Dahlquist har, på eget förlag, utgivit *De filosofiska motivens historia i antikens Grekland och Indien* i två volymer. De kan erhållas från författaren under adress: Drottninggatan 13 B, 281 00 Håssleholm.

Joachim Israel har utgivit en ny bok med titeln *Om konsten att blåsa upp en ballong inifrån*, Bokförlaget Korpen 1982. Israel anser att den värld vi lever i är en ballong, och att det tillhör människans existentiella villkor att hon är tvungen att blåsa upp denna ballong inifrån! Vi har det inte lätt!

Arno Werner, som är filosof i Lund, har utgivit åtta föredrag från Filosoficirkeln under titeln *Filosofi och Kultur*. Bland författarna finns Hans Regnéll, Rolf Lindborg, Karl-Otto Apel och Sven-Eric Liedman.

Hans Regnéll har för övrigt publicerat en vetenskapsteoretisk skrift, *Att beskriva och förklara*, Doxa 1982.

På förlaget Doxa har också utkommit en ny tjock bok av Mats Furberg som heter *Säga, förstå, tolka* (1982). Den behandlar utförligt talaktsteori och hermeneutik.

En kurs som syftar till att ge fördjupad insikt i konst- och litteraturreceptionens teori och praktik skall anordnas på Gotland under tiden 30 maj – 8 juni 1983. Kursen vänder sig till forskare och forskarhandledare från hela Norden. Närmare upplysningar kan fås från forskarasistent Kristina Wingård, Romanska institutionen, Uppsala universitet, Box 513, 751 20 Uppsala. Anmälningstiden utgår den 1 mars 1983.

En Heideggerbeundrare i Västerås vid namn Curt Eiberling – som själv helst vill presenteras som nationalsocialist – har begärt plats för följande inlägg, som han betecknar som "en nationalsocialists genmäle" på den artikel om välfärdspolitikens målsättning som publicerades i förra numret av *Filosofisk tidskrift*: "Det pratas så mycket i vårt land om ekonomi och välstånd och moraliseras så mycket över fascism och militärdiktatur. Men allt detta är ju bara krusningar på ytan. Det borde numera stå klart för många, att den människa som för närvarande dominerar i Sverige är för ytlig för att ett riktigt samhälle skall kunna existera. Vi måste få en sinnesändring till stånd. Vi behöver en djupare människa, en människa som är förankrad i sin rassubstans, sin hembygd, sitt arbete, sin historia och sin kultur och gärna i en metafysik av religiöst eller profant slag. Här har vi människans eviga fästen. Det materiella välståndet är inget fäste. Det kan försvinna när som helst och har redan börjat göra det. Då känner sig den ytliga människan rådlös och hemlös. Hennes krav och oro snedvrider samhället och blockerar saneringsåtgärder. Den människa som når ned till de eviga fästena blir aldrig hemlös. Blott med henne som riktmärke kan vi lösa våra samhällsproblem och skapa ett stabilt samhälle."

– Kanske kan detta stämma till eftertanke.

Medarbetare i detta nummer av *Filosofisk tidskrift*: *Ingmar Persson* har doktorerat i praktisk filosofi i Lund, och är för närvarande i USA; *Stellan Welin* har doktorerat i teoretisk filosofi i Göteborg; *Erik Ryding* är docent i praktisk filosofi i Lund; *Per-Erik Brolinson* och *Holger Larsen* undervisar i musikvetenskap vid Stockholms universitet.

Som bilaga till detta nummer medföljer ett inbetalningskort att förnya sin prenumeration med. Man kan även beställa tidigare utkomna nummer genom att skriva till dem på inbetalningskortet på därför avsedd plats.